

FÄNGELSETS STARKASTE MAN
TESTAR NYA TAKTIKER

ENITH BEHÖVER RESURSER
TILL BARNEN I MEDELLÍN

ANKAR BLADET

nummer ett
årgång 2024

 Ankar
stiftelsen



foto: Pelle T Nilsson / Swedishpressagency

Drottning Silvia firades med ytterligare en skola

Jag stal från Kungen

För många herrans år sedan åkte jag som ung skolpojke på en klassresa till Öland. Vi skulle titta på resterna av Borgholms slott och besöka kungens sommarstuga.

Det var en stor händelse och jag kände mig lite nervös när jag, tillsammans med mina klasskamrater traskade längs den långa och ovanligt välskötta grusgången som ledde upp till Solliden. Plötsligt upptäckte mina vassa pojkögon ett hål som jag tyckte såg spännande ut. Jag dröjde mig kvar efter de andra, plockade upp hålet med omgivande sten och gömde den innanför jackan, där den blev kvar tills jag kom hem och kunde stoppa den i tryggt förvar i min byrålåda.

Nytt skolbygge

I december 2013 fyllde Drottning Silvia 70 år. Då uppuktades hon av Ankarstiftelsen med ett löfte om en skola i hennes namn. "Escola Rainha Silvia" eller Drottning Silvias skola, på svenska, byggdes under följande år i Benjamin Constantes kommun i drottningens hemland Brasilien.

Byggnaden motsvarar tre skolsalar och används som samlingslokal, kök, kontor och matsal för barnen som studerar på platsen. På samma



foto: Pelle T Nilsson / Swedishpressagency

plats fanns sedan tidigare fyra skolsalar. Toaletter byggdes 2015 med stöd av samma gåvogivare.

Om dagarna studerar drygt 300 barn i Drottning Silvias skola och under kvällstid hålls kurser

i olika ämnen för vuxna. Bygget blev möjligt tack vare de gåvor som kom in vid en konsert med bland andra Lasse Holm i Nässjö.

I december 2023 firade vår drottning sin åttionde födelse-

dag. Det ville vi på Ankarstiftelsen naturligtvis uppvakta och beslutade oss för att skänka henne ännu en skola. Sponsorn för "HM Drottning Silvia 80 års-skolan" kommer från västgötasläkten och under 2024 kommer vi att bygga en tvåsalsskola till Wayuu-folket i La Guajira i nordöstra Colombia. Vi bjöds in till slottet för att överlämna gåvan till drottningen personligen.

Lyssnade engagerat

När jag gjorde mig ordning inför besöket kom jag plötsligt att tänka på stenen med hålet som låg i en gömma hemma i huset i Mölltorp och har gett mig dåligt samvete i nästan 70 år. Perfekt! tänkte jag. Nu skulle jag äntligen få chansen att lämna tillbaka stenen som jag stal och be om ursäkt.

När det äntligen var dags att träffa kungaparet för att överlämna den nya skolan tillsammans med en hälsning från barnen i Benjamin Constantes kommun, kände jag mig lika nervös som när jag traskade längs grusgången som ledde fram till Solliden.

Men Drottningen var vid gott mod och tackade för uppvaktningen, varpå hon ställde massor av frågor om våra skolbyggen, barnen som går där och om vattenrening.



Kungen som stod vid hennes sida lyssnade engagerat och undrade vad vi gjorde mer. Jag berättade om rehabilitering av interner och kunde inte låta bli att citera: "Jag lovar inför Gud och medfångar, aldrig mer kriminalitet och droger!" Kungen tyckte att det var mycket intressant och att det var bra även i Sverige. Jag sa inte emot överheten.

När vi lämnade slottet kände vi oss mycket imponerade av mottagandet och av kungaparets genuina intresse. Nu ska det bli en ära att bygga en skola till i drottningens namn. Vi tackar familjen som sponsrade. Tyvärr måste jag

Börje Erdtman
grundare och Senior Advisor

erkänna att jag glömde kvar stenen med hålet hemma när jag reste till Stockholm i all hast, och tur var väl kanske det.



Skolor byggda under 2023

Under senaste resan besökte vi norra Colombia där vi övernattade några nätter i tält. Första morgonen vaknade vi redan klockan fyra på morgonen av att tältet var stekhet. Vi oroade oss över om elden hade kommit lös för inte kunde det väl vara så varmt, så tidigt på morgonen annars?

Solen skojade med oss

Vi öppnade tältet och såg oss omkring för att upptäcka att det faktiskt bara var solen som skojade lite med oss. Har man bara råd med en tältduk ingår detta i avtalet med naturen. Några i gruppen hade tältduk med solskydd, de fick sova någon timme längre.



Skolorna vi bygger i Colombia har tak som utestänger regnet. Men under soldagarna, som är klart övervägande i den här delen av världen har skolan samma

problem som gamla tiders tält. Tropikernas värme vill också vara med på lektionerna.

Enkelt innertak

Mikael från uppfinnarkommunen Vårgårda redovisade om detta i sin avhandling på plats i norra Sydamerikas halvöken. Genom att bygga ett enkelt innertak sänker vi inomhustemperaturen med 6-8 grader.

Gracias Mikael och grattis till din nya tjänst på högskolan i Borås. Gracias Björn (Oso) som fixade medel så att vi inte bara kan använda denna nya teknik till framtida byggen, utan även gå tillbaka till färdigställda skolor för att sänka temperaturen.

Skola 263 Smarta hem och Skola 264 Hässle Trä Altos de Buenos Aires

Skolorna byggdes i februari 2023. Tillsammans har de 12 salar, kök & matsal, toalett och lekplats med fotbollsplan. Projektet sponsrades av SmartaHem, ITK Envifront, Elinskolan, samt Hässle Trä AB.



Skola 265 Apellenskolan

Två skolsalar byggdes i Porki Musichi, Manure, La Guajira i januari 2023. Vi tackar Apellen för den fina insatsen för det colombianska folket. Ni samlade in till en skola och betalade dessutom med egna resurser för att resa till Colombia och bygga denna fina skola.



Skola 266 Maria Barsom Skolan

1 skolsal byggdes i Jotomana, Uriibia, La Guajira i februari 2023. Skolan byggdes till minne av Maria Barsom som älskade barn. För att hedra hennes minne startade familjen en kampanj för att samla in till en skola i Colombia. "Hjärta Barn" heter kampanjen som genererade en skolsal i nordöstra Colombia. Dottern Daniella Barsom åkte med Ankarstiftelsen för att tillsammans med andra volontärer bygga upp denna fina skola.



Skola 267 Å-Tellet Santa Run School

3 skolsalar byggdes i Jamuchenchon Uriibia, La Guajira i februari 2023. Vi tackar Åtellet som organiserat Tomteloppet i Norrtälje, en folkfest i stan inför varje jul. Utklädda till tomtar (i alla dess storlekar och former) springer glada inspiratörer in pengar till välgörande ändamål. 2022 var det Ankarstiftelsen som blev förmånstagare. Vi vill även rikta ett stort tack till eventets övriga sponsorer: Mäklarhuset, Centrum Fastigheter i Norrtälje, INDEX Invest International AB, Roslagens Sparbank, Roslagens Sparbank Stiftelse Näring och Kopparhus AB.





foto: Joe Hillsund

Att vara stark är inte tillräckligt, man måste vara tillräckligt stark

Thomas Lundgren är ansvarig för Ankarstiftelsens arbete på svenska anstalter. Varje vecka anordnar han möten och gruppsamtal för interner som vill lämna kriminaliteten bakom sig och hitta en ny väg framåt i livet. Arbetet är mycket framgångsrikt och populärt på många anstalter, men på en anstalt upplevde Thomas problem med ett minskat antal interner som dök upp på hans samlingar.

När han frågade runt fick han svaret att man tyckte att det hela var lite fånigt och för att undvika tontstämpele bland de andra på fängelset, slutade man helt enkelt att gå dit. Thomas som fann detta högst problematiskt gick då ut på avdelningen som var befolkad av unga vältränade män i sina bästa år.

På skoj utmanade han en av dem i armbrytning med villkoret: Förlorar du så kommer du på nästa samling. Den kraftige mannen antog utmaningen och förlorade. Han kunde ju inte veta att Thomas, som snart fyller 60 år, är gammal världsmästare i just armbrytning. Segern väckte stor uppståndelse på avdelningen och plötsligt ville alla få en chans att sätta Thomas på plats. En efter en utklassades de tills bara en enda intern återstod; Fängelsets starkaste man som alla beundrade.

Inför en stor publik förlorade även han mot Thomas men han fick en ny chans att rädda sin ära när han erbjöds använda båda sina händer. Numera är det fullt på Thomas samlingar där han berättar om vägen ut från kriminalitet och droger. Ankarstiftelsen jublar av stolthet.



Hemsida: ankarstiftelsen.se
E-post: info@ankarstiftelsen.se
Järnvägsgatan 19 · 543 50 Tibro
Tel 0505-59 50 50

Kontakt Sverige:

Grundare

BÖRJE ERDTMAN

borje.erdtman@ankarstiftelsen.se
0733-439 898

Ordförande

ANDERS HAGSTRÖM

anders.hagstrom@ankarstiftelsen.se
070-839 68 45

Direktor. Kontaktas vid adressändring.

PER-OLOF ALLERTH

per-olof.allerth@ankarstiftelsen.se
0505-59 50 51

Projektansvarig

DANIEL YTTERMALM

daniel.yttermalm@ankarstiftelsen.se
070-855 35 80

Fängelsearbete Sverige (PFS)

THOMAS LUNDGREN

thomas.lundgren@ankarstiftelsen.se
070-839 68 45

DANIEL KINDBOM

070-894 07 37

Redaktör: Annielle Bengtsson Tivander

Layout: Kenth Andersson

Tryck: Tryckeriet i Älmhult AB

Bilder från privat bildarkiv

Stöd oss

Swish 123 901 4010

Märk din gåva med det projekt du vill stödja.



pg 90 14 01-0 • bg 901-4010



foto: Enith Diaz

UTMANINGEN

30 år av fruktbarande fadderverksamhet

För en tid sedan fick vi ett brev från Enith som är ordförande för vår partnerorganisation JUCUM i Medellín. Så här skriver hon: "Kära vänner. Från Medellín vill jag skicka min hjärtligaste hälsning och hoppas att ni har haft en riktigt god jul och en bra början på det nya året. Jag vill uttrycka min tacksamhet till alla som har stöttat oss det senaste året då vi har upplevt stora äventyr i tron och haft mycket glädje på vår resa. Samtidigt har vi stött på en del utmaningar, men vi har alltid hittat anledningar att fira, då vi har överraskats av Guds stora trofasthet gentemot oss.

Den 18 november firade vi 30 år här i Medellín, där vi har lagt ned våra ansträngningar på att hjälpa de mest behövande, som oftast består av barn som har drabbats av

våld, och flyktingar, både från vårt eget land och från Venezuela, som lever i svår fattigdom. Vi ställde till med en liten fest och passade på att bjuda in alla barn som har passerat genom vår verksamhet genom åren, varav många nu är vuxna med egna familjer.

För mig var det en mycket känslomässig upplevelse att se dessa "barn" komma tillbaka in genom dörren, några av dem nästan två meter långa och med skägg som gjorde att jag inte ens kände igen dem. Det var högskoleutbildade män och kvinnor, arbetare och studenter med fungerande familjeliv... helt fantastiskt!

Det blev en oförglömlig kväll. Jag vill också ta tillfället i akt att tacka alla vänner som har välsignat oss med böner, samtal och uppmuntrande ord. Ert stöd

har varit avgörande för att kunna utföra vårt arbete med framgång och nå våra mål. Tusen tack för ert förtroende och stöd.

Jag önskar er det bästa under det kommande året. Tyvärr måste jag erkänna att det månatliga stödet har varit ganska lågt under senaste tiden. Gud har varit trofast och vi fortsätter att göra det bästa av vad vi har, men vi skulle bli mycket hjälpta om fler människor skulle beröras att gå med i mitt stödteam. Tack på förhand. Med vänliga hälsningar, Enith Diaz"

Vill du hjälpa Enith i sitt arbete för Medellínns svagaste och mest sårbara? Skänk en gåva märkt "JUCUM" eller bli månadsgivare. Gå in på <https://ankarstiftelsen.se/gava/#manadsgava> eller kontakta info@ankarstiftelsen.se för mer information.

B Posttidning

AVSÄNDARE

Ankarstiftelsen Ekonomi
Bernborgstigen 47
722 18 Västerås

RETURADDRESS

Ankarstiftelsen
Järnvägsgatan 19
543 50 Tibro

		
		
		
		
		
		
		
		
		