

Rapport från Ankarstiftelsens fängelseevangelister i Colombia

Evangelist: **José Elber Angulo**

Plats: Valle del Cauca (Cali)

Gåvogivare: PFS

Period: Andra halvåret 2022

Datum för originalrapport: 6 december 2022



Fängelser: Palmirafängelset, fängelset Villa Hermosa och häktet El Caney.

Mitt vittnesbörd uppmuntrar fångarna

Jag sänder en varm hälsning och min stora tacksamhet för att ni stödjer vårt arbete i fängelserna i Colombia. Må Herren fortsätta välsigna era liv och era familjer. Ni finns alltid i mina böner.

▫ ARBETE I FÄNGELSERNA

Jag är samordnare för vårt arbete i Palmirafängelset som ligger i närheten av Cali men jag arbetar också i fängelset Villa Hermosa och på ett polishäkte för kvinnor som heter El Caney. Fängelserna i Palmira och Villa Hermosa har cirka 7000 fångar vardera. Den här terminen började vi med en utbildning för oss medarbetare där vi fick lära oss om alla program vi har såsom Fångens Pilgrimsfärd, Upprättande Rättvisa, Filipsprojektet m fl. Den här terminen har vi fortfarande haft några utmaningar med att få alla inträdestillstånd på fängelserna, men vi har varit effektiva under den tid vi har fått och vi fortsätter alltid tålmodigt trots hindren.

En av mina uppgifter som samordnare är att sammanställa en veckorapport om vårt arbete som ska lämnas in till fängelsedirektören.

På Palmirafängelset har vi den här terminen utexaminerat 55 fångar från kurser och på Villa Hermosa 27 personer. På El Caney har vi utexaminerat 73 deltagare.

Något som jag har märkt att det är extra uppskattat bland fångarna är när jag delar mitt personliga vittnesbörd. Jag berättar då om mina 20 år i fängelse och hur jag satt i Sverige. Många blir intresserade av att höra min historia och undrar hur jag klarade en så lång tid i fängelse. Jag berättar om hur jag utbildade mig under tiden, hur jag fokuserade på framtiden och att det alltid finns ett rätt sätt att hantera en situation.

Under terminen har jag även utbildat volontärer, det vill säga personer som vill bli frivilligmedarbetare i Fängelsemissionen. Vi har inte haft så många nya som anslutit sig men vi fortsätter framåt och utbildar dem som kommer till oss.

Parallellt med vårt arbete i fängelserna har vi arbetat med hemlösa på gatorna, där vi har bjudit på mat, delat ut kläder, erbjudit hårklippning mm. Under dessa event har jag framför allt arbetat med matlagningen.

Varje vecka har vi medarbetare i regionen bön för vårt arbete och för de frivilliga, fångarna, familjerna etc.

▫ **ARBETE MED ANHÖRIGA**

Jag har också haft kontakt med fångarnas familjer. Dessa lider också, för det är inte lätt att ha en närstående i fängelse. Vi behöver verkligen bry oss om dem och jag försöker alltid uppmuntra dem och stödja dem i det jag kan.

Under den här tiden har jag besökt bland annat två barn till en fånge, jag har på nära håll sett sorgen i deras hjärtan och har försökt att ge dem hopp och har även lärt dem lite engelska. Även om de lever i viss rebelliskhet så finns jag där mitt i deras situation för att erbjuda stöd.

Jag har också hjälpt till med att samla in donationer till anhörigfamiljerna.

▫ **ARBETE SOM KOCK**

Genom kyrkan där jag är aktiv har jag också arbetat som kock på en matbespisning för barn och hemlösa i den fattiga stadsdelen Siloé i Cali. Det arbetet har varit mycket tillfredsställande och jag känner mig stolt när jag kan hjälpa och glädja dessa människor genom något som jag själv tycker om att göra. Under våra evangelisationskampanjer i stadsdelen har vi förutom att evangelisera erbjudit bibelstudier, gratis psykologrådgivning, engelskaundervisning, biograf mm.

För mig är mitt arbete en mycket fin upplevelse och erfarenhet, jag tycker att jag växer genom det och skickar mina varmaste hälsningar till er gåvogivare, det är ni som gör detta arbete möjligt. Må Herren alltid välsigna och beskydda er.

José Elber Angulo



Mat som jag har lagat.



Vid ett möte med fängelsesamordnare.



Vid avslutning av Fångens Pilgrimsfärd.

Fängelsemissionens gemensamma program för fångar

Fångens Pilgrimsfärd - en introduktionskurs

Fångens Pilgrimsfärd är ett program utvecklat specifikt för evangelisation i fängelser. Det är baserat på Markusevangeliet och svarar på tre frågor: 1) Vem är Jesus? 2) Varför kom Jesus? 3) Och nu då?

Kursen består av 8 lektioner. Varje deltagare får ett studiematerial med Markusevangeliet och bibelstudierna som ingår. Varje lektion innehåller också två vittnesbörd på video. De som går färdigt kursen får en bibel. Programmet är interaktivt och är lätt att förstå och lätt att undervisa.

Kurs i personlig tillväxt

I detta program får deltagaren planera sin framtid och undersöka hur situationen ser ut i familjen, omgivningen och samhället när det gäller roller, etik och värderingar. Man stärker också förmågan att läsa och uttrycka sig i skrift.

Satura - en fördjupningskurs

“Satura - utbilda och utöka” är en fördjupningskurs i kristen tro och lär också ut hur en kristen församling växer. Deltagarna får lära sig hur de kan utföra evangelisation, lärjungaträna andra, starta nya grupper och växa som ledare.

Filipsprojektet - hur man förklarar Bibeln

Filipsprojektet grundar sig på konversationen mellan Filippos och etiopiern i Bibeln, och går ut på att lära deltagarna att föra andra till tro genom att förklara Bibeln för dem.

Upprättande Rättvisa - om försoning

Upprättande Rättvisa och “Sykomorträdet” (inom programmen för Rättvisa och Fred) hjälper fångarna att förstå vilka skador de har förorsakat och vad de kan göra för att reparera dem. De lär sig om ansvar, ånger, bekännelse och restitution och uppmuntras att ta kontakt med sina offer för att be om förlåtelse och söka en försoning.